

## Verslag van onze vakantie in Zuid-Afrika van 17 september t/m 2 oktober 2011

Op 17 september 2011 zijn wij, Jan en Tillie van Wijk met onze bovenburen Ann Nielissen en Jan Böhmer van Schiphol naar Johannesburg vertrokken. Daar aangekomen hebben we de nacht doorgebracht in het Sunrock Guesthouse.

De volgende dag hebben we de huurauto, een Renault Koleos, opgehaald en zijn naar Marloth Park gereden. Daar aangekomen hebben we de sleutels opgehaald bij Mimmie en Norval, die ons zijn voorbereiden naar het vakantiehuis Mhofu. Zij hebben ons voorzien van de nodige en nuttige informatie.

**Wij hebben een week in het fantastische huis Mhofu van Ivo & Wilma Lauteslager doorgebracht.** Veel bezoek hebben we gehad van koedoe's, bushbokken, aardvarkens, terwijl we in de directe omgeving van het huis zebra's en giraffen tegenkwamen.

Iedere avond hebben we gegeten in het Watergat, waar je voor onze begrippen zeer goedkoop kunt eten en de kwaliteit laat niets te wensen over.

Op dinsdag zijn we op safari geweest met Kobus. Hij haalde ons om 5.30 uur op en bracht ons om 16.00 uur weer terug. We hebben o.a. buffels, zebra's, giraffen, olifanten, koedoe's, bavianen, krokodillen en nijlpaarden gezien.



Op donderdag zijn wij weer met Kobus op pad geweest. De "buit" was deze dag neushoorns, leeuwen en zelfs een luipaard, zodat we de Big Five compleet hadden. Op de tweede dag van ons verblijf kregen we een lekke band. Het gat in de band was zo groot, dat reparatie niet mogelijk bleek. We hebben de band gewisseld en bij een bandenspecialist in Komatipoort een nieuwe besteld. Het betrof een zeldzame bandenmaat, waardoor de levering enkele dagen op zich liet wachten. We vonden het niet verantwoord om zonder reserveband verre tochten te ondernemen. Gelukkig waren twee dagen ingevuld met de safari's.





Op vrijdag konden we dan toch vertrekken om de zgn. Panoramaroute te rijden. Wij zijn bij Lydenburg begonnen om via Pelgrim's Rest en Graskop bij Sabie te eindigen. Onderweg hebben we God's Window, de Bourke's Luck Potholes en de Three Rondavels bezocht.

Doordat het erg mistte konden we niet door God's Window kijken, maar dat verlies werd ruimschoots goedge maakt door wat we bij de Potholes te zien kregen. Enorme rotspartijen en diepe kloven maakten op ons allen diepe indruk. De terugreis naar Marloth Park was wat minder leuk. We moesten rijden in het donker en de weersomstandigheden waren ronduit slecht.



Op zaterdag hebben we nog wat gewinkeld in Komatipoort. Omdat Mimmie en Norval 's zondags de sleutels niet konden innemen, zijn ze op zaterdagmiddag geweest om afscheid van ons te nemen. Het was met een drankje erbij een genoeglijke uur.



Op zondag zijn we tijds voor twee dagen vertrokken naar Bayala. Je komt dan door Swaziland. Bij de grens moeten de nodige formaliteiten vervuld worden een paar uur later weer, als je dit land verlaat. In Bayala hadden we twee rondavels besproken.

De volgende dag zijn we op advies van Dave, de beheerder van Bayala Game Lodges; naar St. Lucia gegaan, alwaar we een boottocht hebben gemaakt. Tijdens deze tocht kregen we krokodillen, tientallen nijlpaarden een paar zeearenden te zien.



Onze reis leidde verder nog naar Winterton ( Drakensberge ), Volksrust, Pretoria naar Johannesburg.



In Pretoria hebben we het Voortrekkers Memoriaal bezocht. In deze imposante ruimte kun je van alles te weten komen over de ontberingen die de Voortrekkers zich moesten getroosten om het volgens hen Beloofde Land te bereiken. Ook hebben we in Pretoria de Kruger Museum bezocht.



Deze oud president van Zuid Afrika heeft in dit pand gewoond, alvorens hij op de vlucht voor de Engelse troepen zijn toevlucht in het buitenland moest zoeken. Hij is natuurlijk ook de grondlegger van het naar hem genoemde Nationale Park. Hiermee is de cirkel weer rond.

Op zaterdagnacht zijn we weer teruggevlogen naar Amsterdam en kwam er een eind aan een geweldige vakantie.

Familie van Wijk & Bohmer

Nieuwegein, 5 oktober 2011